

STICHTING KACEMAMUSUMA

De Hoge Kampen 11 » 8141VL Heino » Nederland » Tel +31(0)572 392530 » info@kacema.nl » www.kacema.nl

Nieuwsbrief september 2022

Geachte, zéér gewaardeerde lezer,

We zijn verheugd u de Nieuwsbrief 2022 te mogen toezenden. Sinds de laatste Nieuwsbrief (september 2021) is er heel veel gebeurd in en rondom het kindertehuis. Opnieuw een blikseminslag, Nederlands bezoek, een grote renovatie, twee nieuwe zusters, studerende kinderen, maar ook traag lerende kinderen, etc. etc. Laten we maar bij het begin beginnen!

Eind augustus 2021 is de moeder van Sr. Maria overleden. Het was aandoenlijk om te lezen hoe de Kacema kinderen hebben gereageerd op dit verlies voor Sr. Maria. Veel kinderen kenden de moeder van Sr. Maria en hielden veel van haar. We konden dit volgen omdat we in contact staan met de oudere en of inmiddels zelfstandige kinderen via een Whatsapp groep.



In december 2021 opnieuw blikseminslag, de vorige was in november 2020! Ook ditmaal weer schade aan de televisie, een computer, het modem en de aansluiting op het elektriciteitsnet. We zijn aan het uitzoeken of we met een overspanningsafleider dit in de toekomst kunnen voorkomen.

Geweldige donatie!



Afgelopen najaar werd de Stichting Kacema Musuma geattendeerd op een stichting die goede doelen steunt. Zij wilden wel een donatie doen voor een project. Na goed overleg met deze stichting is besloten om een grondige renovatie, een lang gekoesterde wens, ter hand te nemen. Sr. Maria heeft een lokale aannemer (Michael Mumba) ingeschakeld en samen met hem alle punten die een opknapbeurt konden gebruiken geïnventariseerd. Begin oktober is door Mr. Mumba een begroting opgesteld (€ 28.000) en door ons in een presentatie aan de stichting voorgelegd. Tot onze grote vreugde hebben we dit hele bedrag eind 2021 mogen ontvangen. Is dat niet fantastisch!

Nieuwe “Mammies”.

Er zijn altijd drie zusters in Kacema Musuma. Sr. Maria is de spil en “Mammie number one”. Eén zuster heeft de leiding over de kleuter- en lagere school. Dit was Sr. Mathilda, zij is vervangen door Sr. Charity. De derde zuster is vrijwel altijd een jongere zuster, dit was Sr. Gorret. Zij heeft haar medicijnen studie weer opgepakt en is vervangen door de jonge “voetballende” Sr. Sarah. Zij wordt op allerlei fronten ingezet.



Bezoek aan Kacema Musuma

In februari is Esther van den Hoeven 3 weken naar Zambia gegaan om het kindertehuis te bezoeken. Bij het allereerste begin, de bouw van Kacema Musuma (15 jaar geleden!), heeft Esther een jaar in Kawambwa gewoond. Ze heeft de bouw helpen begeleiden en is heel intensief met de toen aanwezige kinderen opgetrokken. Ze kent dus alle oudere kinderen dan ook heel goed en het is daarom zo geweldig dat ze ook deze kinderen heeft bezocht. Een deel zit op een boarding school buiten Kawambwa, sommigen volgen een hogere opleiding of studeren en inmiddels staat ook een heel aantal op eigen benen.

In de bestuursvergadering in maart j.l. heeft Esther ons veel nuttige informatie verstrekt. Haar (ingekorte) verslag is toegevoegd aan deze Nieuwsbrief.

In april hebben de bestuursleden Conny, Maaïke en Joost Snoep het kindertehuis eindelijk, het was meer dan 2 jaar geleden, weer bezocht. Het was opnieuw fantastisch en een hele belevenis om daar te zijn en de dagelijkse gang van zaken mee te maken. De vrolijkheid die de kinderen uitstralen, de aandacht en liefde die de kinderen ontvangen, geweldig om mee te maken. De kinderen zijn nieuwsgierig, leergierig, actief en gedragen zich zeer sociaal. Als bezoeker voel je de hechte band die bestaat tussen alle "Kacema family members", kinderen, zusters en alle overige medewerkers.



Voor de kinderen hadden we het nodige (gebruikte) speelgoed (lego, play-mobiel, autootjes, poppen, spelletjes, ...) meegenomen uit Nederland. Nou, dat viel in goede aarde!



Evenals 2 jaar eerder, zijn onder begeleiding van Maaïke de kinderen druk in de weer geweest om zelf foto's te maken. Tussen het onnoemelijk aantal foto's zitten veel leuke foto's. Sr. Maria wil er een fotoboekje van maken voor de kinderen om er later nog eens doorheen te kunnen bladeren.



De kinderen zijn gezond, spelen heel veel met elkaar en genieten van de trampoline die Esther heeft ingebracht. Als je zo veel energie kwijt raakt moet er ook weer veel eten in. Maispap is het basis voedsel, daarnaast verse groenten, uit eigen tuin en als eiwitbron kip, ei, vis of een stukje vlees.



Het bezoek was bovendien ook uiterst nuttig. We hebben, samen met Sr. Maria, een heel goed gesprek gehad met de aannemer die de renovatie zou gaan uitvoeren.



Mr. Mumba was open en eerlijk en deelde mee dat hij gedwongen was een nieuwe begroting te moeten maken vanwege de enorme stijging van prijzen van materiaal, transport, brandstof etc. in de periode tussen oktober en april. De begroting werd 24% hoger! Hij dacht met ons mee om de kosten te beperken en zag nog wat ruimte in de "post onvoorzien". We waren het met elkaar eens dat we niet moesten gaan knibbelen op kwaliteit. Mr. Mumba wees ons ook op de mogelijkheid om BTW terug te vragen. We, in dit geval de zusters, zullen trachten de 16,5% VAT (BTW) op het hele renovatieproject terug te krijgen omdat het kindertehuis een

liefdadigheidsinstelling is. Het zal vermoedelijk een moeizaam en langdurig gevecht worden met de Zambiaanse overheid!

Ook met Sr. Maria is intensief overlegd over de financiën. Alles wordt duurder, de wettelijke vastgestelde salariëring van het personeel (11 personen!) is verhoogd, transport van boarding school kinderen, etc.. De maandelijkse toelage die het kindertehuis vanuit de Kacema Stichting ontvangt en die Sr. Maria beheert is daarom ook aangepast.

Renovatie.

De aannemer was voor ons vertrek uit Zambia al bezig om de bestelling en levering van materiaal te organiseren. Vrijwel alles komt van uit Lusaka en moet dus over ca. 1000 kilometer getransporteerd worden naar Kawambwa! Om op transportkosten te besparen was het van belang dat al het materiaal (dakplaten, hout, tegels, verf, etc.) gelijktijdig in één groot transport kon plaatsvinden. Op de foto is de truck te zien bij aankomst in Kawambwa.

Eind mei, nadat het regenseizoen voorbij was, is gestart met de renovatie. Een ingrijpend project dat stapsgewijs in ongeveer 3 maanden gereed moet zijn.

Het eiste de nodige flexibiliteit van iedereen omdat het normale dagelijkse leven ook doorgaat. Het dak is in delen vervangen dus kinderen, baby's, zusters moesten verhuizen naar andere vertrekken. Beschadigde tegels en soms hele tegelvloeren werden vervangen, douches opnieuw betegeld, sanitair gerepareerd, waterafvoer werd hersteld en aangepast. Kortom, alles wat gerepareerd diende te worden werd aangepakt inclusief meubilair en bedden.

Daarnaast is het hele tehuis van binnen en buiten opnieuw geveerd. Op dit moment (half augustus) is de renovatie vrijwel geheel volbracht en ziet het huis er weer "spic and span" uit. Iedereen is blij!

Zoals gezegd is de oorspronkelijke begroting naar boven bijgesteld vanwege gestegen prijzen van materiaal en transport. De aannemer heeft zich keurig gehouden aan de bijgestelde begroting. Het financiële gat tussen de oorspronkelijke begroting en de uiteindelijke kosten wordt door één van onze geweldige donateurs aangevuld! Zo fijn om je gesteund te weten door donateurs! Ook in ons nadeel heeft gewerkt dat de Kwacha (lokale munteenheid) sterker is geworden t.o.v. de euro. In juni 2021 gingen nog 27 Kwacha's in 1 €, momenteel is dat slechts 16 Kwacha.



STICHTING **KACEMA STUDY FUND**

De Hoge Kampen 11; 8141VL Heino; NL ;T:+31(0)572 392530 info@kacemastudy.nl www.kacemastudy.nl

Momenteel zijn er maar 4 jongelui die een tertiaire opleiding volgen, maar in de komende jaren verwachten we dat veel Kacema kinderen gaan studeren. Gelukkig kunnen we nu een buffertje opbouwen om dat straks te kunnen bekostigen!



In verband met Pasen waren de 3 Kacema studentes die in Lusaka de opleiding "Environmental Health" volgen naar Kacema gekomen. Zowel zij als wij vonden het fijn en uiterst nuttig om elkaar te spreken. Wij kregen meer begrip voor de problemen en dagelijkse besommingen waarmee zij geconfronteerd worden bij het volgen van een opleiding in de miljoenenstad Lusaka. De informatie overdracht tussen deze studentes en ons (Study Fonds) is duidelijk verbeterd. Bovendien weten ze (opnieuw) dat we van hen ook e.e.a. verwachten op het gebied van studieresultaten! We hebben als bestuur van het studie fonds besloten om te stoppen met de financiering van de studie van Diamond Chanda. Hij heeft meerder

kansen gehad maar stelde ons en Sr. Maria keer op keer teleur. Hij is intelligent genoeg maar maakt helaas verkeerde keuzes (alcohol). Sr. Maria volgt hem vanaf de zijlijn en ook de congregatie is betrokken bij de verdere begeleiding van Diamond.

Jameson Bwalya is eind januari ingeschreven voor een 2-jarige opleiding in Mwense tot automonteur.

We hopen dat u met veel plezier deze nieuwsbrief heeft gelezen en dat u het gevoel heeft dat u weer een beetje op de hoogte bent van het reilen en zeilen in New Kacema Musuma Children's Home en de activiteiten van het Study Fund. Mocht u nog vragen hebben u kunt ons altijd telefonisch bereiken (06-53 33 75 60) of via info@kacema.nl of info@kacemastudy.nl

Esther komt weer thuis in Kacema Musuma! (verslag)



Na 5 jaar kon en mocht ik weer naar Zambia, eindelijk. Direct bij aankomst op het vliegveld wist ik het zeker; dit is ook mijn thuis... Sr Maria met haar liefdevolle en uitbundige lach, de warmte in de lucht, de zusters in het klooster, knuffelen en kletsen met Claudine en Hellen in hun studentenonderkomen, teveel om op te noemen!



Thuis komen

Aankomen bij Kacema Musuma is altijd overweldigend. Na een lange reis zie ik zoveel bekende gezichten maar ook kinderen die ik nog niet eerder heb gezien, de (moes)tuin die er prachtig bij ligt, veel dieren en 2 nieuwe sisters (Sr. Sarah en Sr. Charity). Baby's worden voorgesteld door ze in m'n armen te leggen en in een doek (icitenge) op mijn rug te binden. Af en toe moet er ook eentje huilen omdat ze nog nooit een musungu (blank persoon) heeft gezien. Daarna staat de nshima (maispap) klaar.

Familie

Gelukkig zie ik Chibwe en Moses ook nog even de eerste avond en ochtend. Bijna 15 jaar terug, toen ik daar een jaar heb gewoond, waren dit de jongste jongens. Bijna mannen zijn het inmiddels. Ik bracht ze destijds voor het eerst naar Pre- school. Nu vertrekken ze samen met hun jongere 'broertjes' naar boarding school, 300 km verderop in Kasama. Daar zullen ze o.a. Rogers steunen die het de eerste week, niet eerder zo ver van huis, moeilijk heeft. Het verwarmde mijn hart dat Rogers, via een suster in Kasama, Sr. 'Mammie' Maria belde om haar te laten weten dat hij thuis mist en vooral 'zijn' broertje baby Gift. Mammie was zo begrip- en liefdevol. Ze vertelde dat het gevoel van gemis oké en normaal is en haalde Gift erbij om hem door de telefoon te laten brabbelen.



Wat soms lastig is

Met Sr. Maria heb ik veel kunnen praten in de 3 weken dat ik er was.

Er zijn zorgen over een aantal kinderen; kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en kinderen die ernstig getraumatiseerd zijn. In Zambia, en met name in de Luapula provincie, zijn daar geen voorzieningen of therapievormen voor.

Maar met Seraphim, het doofstomme meisje, gaat het heel goed op de speciale school.



Zorgen om geld zijn altijd aanwezig. Meer dan 40 kinderen voeden, verzorgen, kleden en naar school laten gaan kost, ook in Zambia, best veel geld. Net als over de hele wereld zijn het ook hier lastige tijden door Corona en de alsmat stijgende prijzen.

Fijn om te zien hoe Sr. Maria allerlei creatieve manieren bedenkt om uiteindelijk toch weer rond te komen.



Mooie momenten



* Brian (zelf slecht-zieende) is bandleider en basgitarist bij de kerkdiensten op de school voor blinden en slechtzienden, ook geeft hij les aan de kleinsten van grade 1. Wat is hij trots! Zoals u ziet zitten op deze school een hoog percentage albino kinderen met visus problemen.

* Bupe (4) is één van een siamese tweeling. Haar zusje Mapalo kan al wel praten en lopen maar Bupe nog niet. De kinderen zijn zo lief en goed voor haar waardoor zij het vrolijkste meisje van het huis is en bijna de hele dag (schater)lacht.

* Sr. Maria neemt soms als stimulans voor de anderen, de kinderen die goed presteren op school, mee naar hotel le Grande. Dit is een pas gebouwd hotel en daar drinken ze dan een flesje Fanta en nemen ze zelf biscuitjes mee.

* Veel van de inmiddels volwassen kinderen, die op zichzelf wonen komen nog regelmatig naar Kawambwa.

Kind zijn

En ja hoor, ook hier huilt er af en toe iemand, wordt er ruzie gemaakt, valt een kind een tand door de lip, moet er worden gehaast om op tijd ergens te zijn, blijft een van de kinderen zitten in grade 3 en moet er hard gewerkt worden.

Toch wordt hier ook gedanst, gespeeld, veel gelachen, voor elkaar gezorgd en gezongen. De liefde en opvoeding die de kinderen elkaar geven en die ze krijgen van alle sisters, de aunties en uncles voelt puur en zorgt ervoor dat de kinderen hier in mijn ogen kind kunnen en mogen zijn.



